

Raalte Thrilt

Bron: De Stentor 17 01 2013

Prominente inwoners van de gemeente Raalte hoeven niet bang te zijn om vermoord te worden, op papier dan. Wel zal een verrassend groot aantal lokale journalisten binnenkort het Sallandse voor de eeuwigheid verruilen.

Dat zijn dus niet mijn woorden maar die van Willem Verdaasdonk. De Raaltenaar is samen met echtgenote Marietje en met Joke Zwaal uit Heino de initiatiefnemer van een bundel vol met verhalen van schrijvende inwoners van de gemeente Raalte. Verhalen met veel moord, doodslag, intriges en verrassende wendingen. Willem, zelf niet-journalist, constateerde dat van die journalistieke slachtoffers met zichtbaar genoeg na het lezen van de eerste 20 verhalen die inmiddels klaar zijn.

Vermoedelijk zullen veel dorps- en streekgenoten geen traantje laten bij de ontijdige dood van flierefluitende riool- en speeltuinjournalisten, maar ikzelf en mijn vakgenoten in het Sallandse kijken daar natuurlijk toch anders tegenaan. Vermoord worden in een verhaal is niet zo pijnlijk als in het echt, maar toch, het doet wat met je. Al is het gezegde 'van de doden niets dan goeds' dan een troost. Kun je eindelijk bij leven en welzijn al lezen wat ze over je zeggen als je dood bent. Volgens mij hebben we die wens stiekem allemaal.

De drie initiatiefnemers zijn in ieder geval meer dan tevreden met de komende bundel die zoals bekend 'Raalte Thrilt' gaat heten en ongeveer een tientje of zelfs minder in de boekwinkel gaat kosten. Zeer gevarieerde verhalen, veel Sallands schrijftalent dat is komen bovendrijven, en de diverse moordlocaties zijn voor de lezer heel herkenbaar. 'Misschien zelfs

wel inspirerend...' zo zegt Willem met een vette grijns. 'En enkele verhalen bevatten autobiografische elementen, misschien dat de politie daar nog iets mee kan...'

De watertoren in Raalte is in een van de verhalen een bijzondere moordplek, maar ook de buurdorpen en het platteland lenen zich uitstekend als locatie voor mooie moorden, zo zeggen de initiatiefnemers. Die nog wat hints geven. Zo gebeurt er iets fataals met de duiven in Raalte, worden bij een kasteel in Heino de bomen geteld en kan voorzitter Roy Schulten van carnavalsvereniging de Stöppelkaters veel harder rennen dan iedereen dacht. U denkt nu, waar heeft hij het over? Goede vraag, ik heb namelijk geen flauw idee. Ik heb zelf een misdaderverhaal ingeleverd maar de andere verhalen dus niet gelezen. In mijn eigen moordverhaal is trouwens een journalist de held en hoofdpersoon. Hij is slank, knap en intelligent, het is dus duidelijk niet autobiografisch, en hij overleeft het wel. Dat geldt niet voor een gemeenteraadslid trouwens, maar ik zeg nog niet wie dat is.

Eind januari zullen alle verhalen binnen zijn, waarna alles ongeveer medio maart klaar zal zijn. Rond de presentatie zal een feestelijk 'Intrigebal' worden georganiseerd, zo laat Willem weten. Wel met enig voorbehoud. "Misschien wordt op het laatste moment alles door iemand gesaboteerd omdat we hem/haar niet gevraagd hebben." Ik begin toch te vrezen dat 'Sherlock Willem' de grenzen tussen fantasie en werkelijkheid aan het kwijtraken is.

Lauk Bouhuijzen